

Ezechiël....

En de hoop op het nieuwe leven (Ezechiël 36)



Korte samenvatting van de preek

Tekstgedeelte: Ezechiël 36: 16-28

Soms is de situatie volstrekt hopeloos (vb de ballingen in Babel); Maar juist in die hopeloze situatie brengt Ezechiël een boodschap van hoop

Ezechiël en de hoop op het nieuwe leven

-1) een schets van dat nieuwe leven

Vanaf hfst 33 belofte dat alles nieuw wordt: een nieuwe David (34), terug in een nieuw land (35,36a), een nieuw hart en een nieuwe geest (36), een nieuw opstandingsleven en herstelde eenheid (37), een nieuwe vrede, alle vijanden verslagen (38-39) een nieuwe tempel en een nieuw Jeruzalem (40-48).

De vervulling gaat in fases: a. bij terugkeer, b. in Jezus, c. bij wederkomst. Leef jij met deze hoop? (deze wereld alles> wanhoop; ziel naar de hemel> vaag)

- 2) waarom geeft God dat nieuwe leven

God grijpt in niet omwille van zijn volk, maar omwille van de ontwijding van zijn Naam (vrs 22), want de volken dachten Jahwe een God van niets was. Toch is dat maar goed ook, want

a. want als het om ons gaat draaien in plaats van om Gods Naam loopt het fout

b. onze missie is Gods Naam te heiligen (laat je licht schijnen voor de mensen)

c. we zullen delen in Gods glorie

Testvraag: draait het in jouw leven en gebed om de verheerlijking van Gods Naam, of om je eigen naam?

- 3) De kern van dat nieuwe leven

Die totale verandering begint van binnenuit (vers 25-27)

Twee kanten: - reiniging, verwijderen stenen hart

- nieuw hart/geest ; Gods Geest in ons hart > weer leven naar Gods wil

En het evangelie is: God zal dit tot stand brengen (niet 'jullie moeten') en zo zal het nieuwe verbond tot stand komen.

Maar hoe krijg je daar deel aan? Dat blijkt als Jezus in het gesprek met Nicodemus (Joh. 3) op Ezechiël teruggrijpt: een nieuwe geboorte nodig door water (reiniging > dankzij het kruis) en Geest (Vervulling van de Geest); daaraan deel door het geloof.

Jezus nam onze wanhoop voor z'n rekening, zodat wij door zijn Geestdeel krijgen aan het nieuwe leven.

Preekbespreking



Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 15 oktober)

https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag
of <https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/>

1) reactie's op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2) hoe lees je profetie

In de profetie van Ezechiël (maar ook bij andere profeten) zijn de volgende thema's onderling nauw verweven:

- de terugkeer van heel Israël in het beloofde land
- herstel van de tempel
- uitstorting van de Geest en verandering van het hart
- herstel van Davids koningshuis
- herstel van Jeruzalem
- alle vijanden zullen worden verslagen en geoordeeld

Bespreek met elkaar: hoe lees jij deze profetieën? Kun je ze op je eigen leven toepassen of gaan ze vooral over wat er met het volk Israël gebeurt?

Wat was het effect van Ezechiëls profetieën op de ballingen toen? Welk effect hebben ze op jou vandaag?

3) Soli Deo Gloria

Het maakt een groot verschil of de heiliging van Gods Naam je diepste drijfveer is of dat je er vooral op uit bent dat jij een zinvol en gelukkig leven krijgt.

Herken je dat? Probeer het eens in te vullen voor de volgende zaken:

- hoe je bidt en waarvoor
- hoe je aankijkt tegen lijden en moeilijke periode's in je leven
- gesprekken over de invulling van de kerkdienst

4) het begint met vernieuwing van je hart

Een nieuw leven waarin het helemaal goed is begint een nieuw hart waarin Gods Geest woont.

Ben je het er mee eens dat wij de neiging hebben ons vaak op verandering van de omstandigheden te richten in plaats van op verandering van ons hart (de manier waarop wij omgaan met de omstandigheden)? Geef is wat voorbeelden vanuit je eigen leven en vanuit de manier waarop we als gemeente bezig zijn.

Hoe zou je dat kunnen veranderen?

5) Verdere bespreekpunten

- In reformatorische kring leren ze kinderen bidden 'om een nieuw hartje'. Wat vindt je daarvan? Heb jezelf een nieuw hart (vgl vers 26)?
- Waar zit jij op de schaal van 1(pure wanhoop) tot 10 (volmaakte hoop)?
- We hebben eerst de profetieën over zonde en oordeel gehad (bv. hfst 4-5 ,16) en beginnen nu met de heilsprofetiën (hfst 33-48). Hadden we niet beter gelijk met deze preek kunnen beginnen?