

Matteüs 16:13-17 en 20-21

Wie zeggen jullie dat ik ben?



Serie 40 dagentijd:
Wie is Jezus?

Korte samenvatting van de preek

Tekstgedeelte: Matteus 16: 13-28

Op het scharnierpunt van het evangelie (vanaf vers 21 op weg naar het kruis), staat de vraag centraal: Wie zeggen jullie dat ik ben?

1. De Koning waarop iedereen wacht

Velen zagen en zien Jezus als een bijzonder mens, een profeet, iemand die namens God spreekt. Maar Petrus spreekt voor het eerst openlijk de belijdenis uit: "U bent de messias, de zoon van de levende God"

De messias (lett: gezalfde = Christus) was de lang verwachte door de profeten aangekondigde grote zoon van David, die als koning Gods beloften voor zijn volk zou komen waarmaken. Hij zou de tempel reinigen, de vijanden verslaan, het vreedrijk vestigen. Hij is Gods zoon (Psalm 2:7, 2 Samuel 7,14), en in Hem komt God zelf naar de wereld op zijn Koninkrijk te vestigen. Hij spreekt niet alleen Gods woorden (een profeet), maar komt Gods plan uitvoeren. Zijn gezag staat boven kerkelijke autoriteiten en wereldlijke heersers.

Deze belijdenis was gevaarlijk (de romeinen dulden geen tegenkoning), en roept ook nu weerstand op: Jezus als profeet, prima, maar als enige autoriteit waarvoor ieder moet buigen, dat niet!

2) De Koning, die voor het lijden kiest

Jezus verbiedt zijn leerlingen hierover te praten (vers 20), niet alleen omdat het gevaarlijk is, maar ook omdat Hij eerst duidelijk wil maken dat deze Koning de weg van het kruis neemt (vers 21).

Dat paste echter niet in de verwachtingen van de leerlingen: zij verwachtten een triomftocht en troonsbestijging. Ook nu is Petrus de eerste die reageert vers 22). Maar Jezus antwoord is uiterst fel (vers 23). Gods bedoeling is dat de weg naar de overwinning loopt via opofferende liefde van de messias aan het kruis. De messias is ook de lijdende dienaar van de HEER (bijv Jes.53).

Voor ons betekent dat:

- begrijpen wie de messias is, moet je geopenbaard worden (vgl vers 17 en 23), uit onszelf willen we wel denken aan overwinning, maar niet aan offer en lijden.
- het leert je leven van genade: was de messias alleen voor overwinning op het kwaad gegaan, dan waren ook wij geoordeeld, maar Hij nam onverdiend ons lijden voor zijn rekening.
- dit evangelie van lijden is de basis voor de kerk (vers 18), wij zijn de gemeenschap van zondaars en losers, die hun Heer willen volgen op de weg van zelfverloochening en dienen.

Preekbespreking

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 26 maart 2023)

<https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRjQ>



1) reactie's op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2) En jij

Stel dat Jezus vandaag aan jou vraagt: "En jij, wie zeg jij dat Ik ben?", wat zou dan jouw antwoord zijn?

- laat iedereen er in stilte er even over nadenken
- vervolgens formuleert iedereen voor zich één zjn als antwoord
- iedereen vertelt welke zijn het geworden is
- daarna bespreek je dit met elkaar: wat raakt je, wat hebben we gemeenschappelijk, waar liggen verschillen?

3) Drie besprekingsvragen

- We volgen een koning met een doornenkroon, een koning die de weg van het lijden koos. Wat betekent dat concrete voor jou als christen?
- het ene moment is Petrus de rots, vlak daarna een steen des aanstoots. Welke les trek je daaruit voor jezelf?
- lees vers 17: Wat betekent dit vers voor ons vandaag?

4) Lectio Divina Matteüs 16: 24-28

We proberen een langzame meditatieve manier van Bijbellezen. Je leest de tekst niet als een probleem om op te lossen, maar als een geschenk om te ontvangen en te laten landen in je leven.

- a. we lezen de tekst 1 keer
- b. we lezen samen de tekst; zijn er nog zaken die uitgelegd moeten worden?
- c. we bidden of God ons de rust wil geven om zijn woorden te ontvangen
- d. we leven nogmaals hardop de tekst
- e. (5 minuten)

welk 'woord' (een woord, zin, of beeld dat bij je opkomt) spreekt je aan, of strijkt je juist tegen de haren in. Als er niet iets uitspringt neem dan iets waarvan je denkt dat het goed is om over na te denken.

Blijf dit woord voor jezelf herhalen (je hoeft nog niet na te denken over wat het precies betekent, dat komt straks)

- f. één voor één noemen we het 'woord', je mag het ook voor jezelf houden.
- g. (5 minuten)

Denk nu na over het 'woord' dat je gekozen hebt. Stel jezelf vragen als: - wat zegt het je? – waarom raakt het je? – wat kan je ermee in je leven? – wat zou het uitwerken als dit woord in je leven wortel schoot?

h. één voor één krijgen we de gelegenheid (tenzij je liever niet wil) te vertellen waarom het je raakte en wat je ermee kunt. Anderen mogen verduidelijkende vragen stellen of zeggen wat hen aanspreekt in jouw bijdrage.

- i. we sluiten af met een moment van gebed