



Johannes 6: 25-36 en 41-51

Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt?



Serie 40 dagentijd:
Wie is Jezus?

Korte samenvatting van de preek

Hoofdstuk 6 begint met Jezus omstuwd door een enthousiaste menigte, en eindigt met een klein klupje discipelen. Dat komt omdat vrijwel iedereen afknappt op Jezus' woorden. Jezus zoekt geen populariteit, maar aanbidding. Hoe reageer jij

Jezus is het levende brood

1. gewoon brood

Na de wonderbare spijziging (vers 1-15) is iedereen enthousiast, en willen ze Jezus zelfs Koning maken. Zolang Jezus opkomt voor de armen, zolang hij onze behoeften vervult, het liefst met een wonder, dan is iedereen enthousiast. Maar Jezus zegt (vrs26) kijk verder dan je dagelijkse levensonderhoud, en jouw behoeften.

2. brood voor de ziel

Je hebt brood dat leven (bios) geeft, maar dat verzadigt niet echt, en vergaat uiteindelijk, en je hebt Brood dat echt leven geeft (zoe). En Jezus zegt (vers 27): richt je op meer dan brood alleen, op het echte leven, dat niet vergaat. Dat spreekt de joden wel aan, voor hen is de Thora het brood uit de hemel, zij willen meer dan brood alleen (vers 34). Ook vandaag zoeken vele mensen het hogere, het echte leven

3. Brood uit de hemel

Maar Jezus wil meer dan dat mensen het echte leven zoeken. Vers 35: Hij wil dan mensen erkennen dat Hij zelf hét brood des levens. Daar begint de weerstand echt groot te worden. Toen: Hij doet alsof Hij meer dan Mozes is, alsof Hij God zelf (Ik bén...) is. Ook vandaag zit daar de weerstand: wij willen onszelf zijn, ons gevoel volgen en verzetten ons tegen een externe autoriteit en een absolute waarheidsclaim.

En zo blijft er een klein klupje over. Ze zullen verward zijn geweest en teleurgesteld, en niet alles begrepen hebben. Maar als Jezus hen vraagt: willen ook jullie weggaan, belijdt Petrus (vers 68v): waarheen zouden we gaan. Ze hebben een Persoon ontmoet en beseft dat Hij het echte leven geeft in wie ze God zelf ontmoeten. De kern is vertrouwen en aanbidding.

4. Gebroken brood

Als de weerstand groeit doet Jezus er nog een schepje bovenop: (vers 51-53): zijn lichaam moet je eten, zijn bloed moet je drinken. Want de kern van het geloof is dat Jezus moest sterven om ons het echte leven te geven. Dat is vernederend (zo erg is de zonde), en levensveranderend: echt leven is een geschenk (genade) en zo eindeloos groot is zijn liefde.

Preekbespreking

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 19 maart 2023)

<https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJO>



1) reactie's op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2) Tekenen en 'Ik ben'-uitspraken

Johannes vertelt maar van 7 wonderen, die hij 'tekenen' noemt. Daarnaast vertelt hij van 7 'Ik ben'-uitspraken van Jezus.

Vergelijk de volgende:

ik ben-uitspraken

met de volgende tekenen:

1. brood dat leven geeft
2. licht voor de wereld
3. deur voor de schapen
4. goede herder
5. opstanding en het leven
6. weg de waarheid en het leven
7. ware wijnstok

- a. water wordt wijn
- b. genezing op afstand
- c. 38 jaar verlamde
- d. 5000 mensen te eten
- e. lopen op het water
- f. blindgeborene genezen
- g. opwekking Lazarus

Drie keer doet Jezus wat Hij ook in hoofdstuk 6 doet: een 'Ik ben'- uitspraak die uitlegt wat het wonder betekent.

- welke 'Ik ben'-uitspraken passen nog meer bij een wonder (teken) dat Jezus daarvoor deed?
- wat zegt dit over die wonderen? Waarom zou Johannes de wonderen 'tekenen' noemen?
- lees Johannes 20:30. Kun je een voorbeeld geven van wat een van de beschreven tekenen betekent voor je geloof in Jezus?

3) Bijbelstudie Johannes 6

Lees samen rustig Johannes 6: 25-71. Lees steeds een paar verzen, neem dan een moment van stilte om er over na te denken. Maak dan een rondje waarbij ieder aangeeft wat er bij hem of haar opkwam, bespreek dat kort en ga dan verder.

Lees de volgende blokjes:

- vers 25-29; -vers 30-34; - vers 35-40; -vers 41-46; -vers 47-51; -vers 52-59; -vers 60-66 ; -vers 67-71

4) Besprekingsvragen:

- In vers 27 zegt Jezus 'U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel....' Jezus zegt niet: 'U moet zich niet alleen druk maken voor voedsel dat vergaat, maar ook voor...'
- Wat betekent dat? Kun jij zeggen dat je geen moeite doet voor voedsel dat vergaat?
- Is er in onze samenleving belangstelling voor meer dan het materiële? Geef eens voorbeelden uit eigen omgeving. Is dat een kans voor het evangelie van Jezus? Waarom wel, niet?
- In hoofdstuk 6 haken de meeste leerlingen van Jezus af (vers 66). Snap je dat? Heb je die aandrang ook wel eens gevoeld? Bespreek samen de reactie van Petrus in vers 68-69