

	<p>Serie: vrouwen in het Johannes-evangelie</p>	
	<p>Martha van Betanië</p>	<p>Johannes 11:20-27 thema: de dood</p>

Korte samenvatting van de preek

De doodlopende weg is een beeld van ons leven: de enige zekerheid is onze dood. Sommigen drukken dat weg, anderen zeggen dat het erbij hoort, maar Jezus verandert alles:

Einde doodlopende weg

1) Dat is wat Jezus claimt

Je kan het gevoel hebben dat God er niet is als je Hem nodig hebt (vrs 20) of dat de opstanding iets voor later is (vrs 24), maar Jezus zegt: IK ben de opstanding en het leven. Dat betekent: Ik geef de oplossing voor het probleem van de dood (want: IK ben, die ik ben), en dat doe ik nú.

2) Dat verandert alles

a. de kijk op het leven na dit leven

“Wie in mij gelooft zal leven ook wanneer hij sterft” > niets kan je scheiden van Jezus ook de dood niet; relax, je hebt het eeuwige leven. En dat is geen vaag verhaal: je zult lichamelijk voortleven op deze aarde.

b. de kijk op dit leven

“...en een ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven.” Voor wie gelooft begint het nieuwe leven nu al: God je Vader, Jezus je Heer, de Geest die het nieuwe leven werkt.

c. de kijk op de dood

Het blijft enerzijds de laatste vijand. Ook Jezus is woedend en huilt als Hij geconfronteerd wordt met de dood. Schaam je niet voor je ontredde en verdriet. Maar anderzijds is de dood een overwonnen vijand. Geloof bevrijdt je van de angst

3) Dat vraagt geloof

Een centrale vraag is die van vers 27: geloof je dat? Geloof in Jezus is de weg waarlangs dat nieuwe leven je deel wordt.

Maar geloven is soms moeilijk. Dat zie je ook bij Marta: Heer, de stank (vrs 39). Realiseer je daarom dat

- de opwekking van Lazarus de oorzaak werd van zijn dood > Hij stierf voor ons
- de opstanding van Lazarus, maar meer nog van Hemzelf het bewijs is
- dat Hij de twijfelende bemoedigd (vrs 40)

Preekbespreking

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 19 februari 2023)

<https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJO>



1) reactie's op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2) de rol van dood en sterven in jouw leven

Welke rol speelt sterven en dood in jouw leven? Kun je daar iets over vertellen?

Ieder denkt er even in stilte (evt. biddend) over na. Daarna vertellen zij die wat delen willen dat.

3) Filmpje New City Catechism

Filmpje met ondertiteling:

<https://newcitycatechismus.nl/vragen/welke-hoop-houdt-het-eeuwige-leven-voor-ons-in/>

Bekijk het filmpje. Daarna is er kort gelegenheid iets te noemen uit het filmpje dat je geraakt heeft.

4) Het nieuwe leven

Wie in Jezus gelooft heeft nu al eeuwig leven, die is een nieuw leven begonnen (wedergeboorte), waar in dood en zonde het niet meer voor het zeggen hebben.

Laat ieder voor zich eerst een lijstje maken van wat hij of zij al merkt van dat nieuwe leven.

Bespreek dit nu samen.

Bespreek ook of het nieuwe leven ook je houding ten opzichte van sterven en dood veranderd heeft.

5) Besprekingsvragen:

- Welke invloed heeft de verwachting van het leven na dit leven op je leven nu?
- We leven in een wereld waarin het hier en nu het belangrijkste is en een eventueel leven na dit leven nauwelijks een rol speelt. Hoe is dat bij jou?
- De nieuwe aarde zal deze aarde zijn, maar dan vernieuwd. Wat hoop je daar van deze aarde en van dit leven weer terug te zien en weer mee te maken?
- Spreek je wel eens met anderen over het leven na dit leven? Welke ideeën kom je tegen. Hoe reageer jij?
Mag je ernaar verlangen elkaar op de nieuwe aarde terug te zien? Welk beeld heb je daarbij?
- Sommige mensen drukken de ervaring van de dood zo ver mogelijk uit hun leven; anderen geven juist aan dat je de dood moet accepteren als bij het leven horend. Ken je voorbeelden van beide benaderingen? Neig je zelf tot één van beide? Wat betekent het christelijk geloof voor hoe je met de ervaring van de dood omgaat?