



Serie: vrouwen in het Johannes-evangelie



de samaritaanse
vrouw

Johannes 4

thema:
evangelisatie

Korte samenvatting van de preek

Evangelisatie is niet populair, het voelt gauw als opdringerig en onverdraagzaam. En christenen hebben vaak het gevoel: eigenlijk zou ik.....

De samaritaanse vrouw en Jezus

1) ze wordt door hem aangesproken

Jezus doorbreekt barrières Hij praat met een Samaritaanse, een vrouw, een zondares.

Willen we Jezus hierin volgen dan zullen we moeten beseffen dat Hij voor ons ook door een barriere heenmoest, en dat we van genade leven. Zodra we gaan denken vanuit prestatie gaan we mensen uitsluiten.

2) haar verlangen wordt gewekt

Jezus gebruikt de metafoer van levend water om duidelijk te maken dat Hij onze diepste verlangens vervult. Daar draait het om in evangelisatie, en daarom kun je dat evangelie niet voor jezelf houden.

3) ze wordt geconfronteerd met haar zonde

Jezus laat deze vrouw voelen dat ze haar vervulling zoekt in relaties, ondanks het feit dat dat voor haar een pijnlijk onderwerp is.

In evangelisatie moet het samen gaan: gaan voor de relatie, en eerlijk confronterend zijn over de zonde. Dat kan alleen als we ook open zijn over onze eigen zonde.

4) Hij maakt zich aan haar bekend

Uiteindelijk maakt Jezus zich bekend als de Messias. Dat verandert het leven van deze vrouw.

In evangelisatie draait het om de persoon van Jezus. Alleen bij Hem is levend water te krijgen.

Daarom is Jezus dé weg of geen weg, maar niet een weg.

5) Zij brengt anderen bij Hem

De vrouw heeft gedronken van levend water en wordt zoals Jezus beloofde tot een bron. Ze prijst Jezus aan als Hij, die alles van haar weet, en haar toch niet veroordeelt, en las de Messias.

Evangelisatie werkt pas als je zelf door Jezus geraakt bent. Dan hoef je dat alleen maar te laten merken.

En het gaat niet om een moraal of leer, maar om een levende Heer. En elke gelovige moet ook zelf weer naar hem terug.

Preekbespreking

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 15 januari 2023)

<https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJO>



1) reactie's op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2) ervaringen met evangelisatie

Bespreek samen de volgende vragen:

- Wat zijn jouw ervaringen met evangelisatie?
- Herken je het dat zowel niet-christenen en christenen er een hekel aan hebben?
- Waar ligt de weerstand bij veel niet-gelovigen? Hoe ga je daar mee om?

3) Relatie of confrontatie?

Christenen zitten in de omgang met niet gelovigen vaak op één van deze beide polen:

- of relatie: je hebt goed contact, wordt geaccepteerd, veroordeelt anderen niet, maar je durft ook niet duidelijk te zijn over wat je in hun manier van leven afwijst.
- of confrontatie: je geeft duidelijk aan op welke punten ongelovigen fout zitten maar daardoor heb je weinig ongelovige vrienden

Herken je dit?

Naar welke pool neig jij?

Hoe kun je net als Jezus toch beide polen bij elkaar houden?

3) kleine bijbelstudie

Lees allemaal nog een keer in stilte Johannes 4: 1-30. Zet daarna in de kantlijn een uitroepteken bij het vers dat je het meest raakte, een vraagteken bij het vers dat een vraag oproept, en een pil bij de woorden die een actie van je vragen.

Bespreek nu waar je deze symbolen hebt neergezet en waarom.

4) Besprekingsvragen:

- Naar welk type mensen ligt er voor jou een barriere (om vriendelijk en zonder oordeel te benaderen)?
- Het lijkt alsof we nog wel goed willen doen, maar niet meer het goede nieuws willen vertellen. Klopt dat? Hoe zit jij daarin?
- Als de kerk het evangelie verkondigt en uitleeft, dan is dat een plek waar levend water geschonken wordt. Is dat zo? Waarom is er dan niet meer belangstelling voor?
- Nodig jij weleens iemand uit voor een Alphacursus of kerkdienst? Zo ja, wat is je ervaring? Zo nee, waarom niet?