

Beste broers en zussen,

Voor u ligt de Geefbrief van 2022. Met de Geefbrief willen we kort uitleggen waar uw geld aan wordt uitgegeven en u motiveren bij uw geefgedrag aan de kerk.

Terugblik 2021

Het afgelopen jaar hebben we naar verwachting meer geld uitgegeven dan dat er binnenkwam. Voornaamste oorzaak hiervoor is de daling van de VVB-inkomsten. Hoewel we dankbaar zijn dat we het tekort konden opvangen is het wel zorgelijk dat dit het tweede jaar op rij is met een tekort.

Geven aan de kerk

Je kunt de kerk vergelijken met een club of vereniging: er worden activiteiten georganiseerd, er is personeel in dienst en er moeten gebouwen onderhouden worden. En u als deelnemer betaalt contributie om één en ander mogelijk te maken.

Toch is een kerk veel meer dan een club. Wat je als kerkleden aan elkaar verbindt is het geloof in Jezus Christus. Dat maakt ons tot een geestelijke familie en geeft ons een missie ten opzichte van elkaar en samen voor de wijk en de wereld om ons heen. Het is dat geloof dat ons motiveert om onze gaven (materieel en immaterieel) in te zetten voor die missie.

Voor onze bijdrage aan kerk en koninkrijk gelden drie kernwoorden:

Uit liefde

Geven aan kerk en goede doelen is een reactie op wat we van God gekregen hebben. Paulus noemt geefgedrag een test voor de oprechtheid van onze liefde, en schrijft in dat verband: *“Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.”*

- 2 Korintiërs 8:9

Vrijwillig

God dienen doe je vanuit je hart en kan niet afgedwongen worden. Paulus schrijft: *“Laat ieder zoveel geven als hij besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.”*

- 2 Korintiërs 9:7

Goed voor jezelf

Daar komt nog bij dat geven ook goed is voor jezelf. Het helpt je om gericht te zijn op God en zijn Koninkrijk, of om het met de woorden van Jezus te zeggen: *“Waar je schat is daar zal ook je hart zijn.”*

- Lukas 12:34

Wat krijgt de kerk en wat geeft de kerk uit in 2022?

In het plaatje hieronder ziet u waar we komend jaar met elkaar het geld aan uit willen geven. Dat geeft kleur aan onze dankbaarheid voor de zegeningen die we als gemeente krijgen en de zaken waarvoor we ons samen in mogen zetten. Ook ziet u hoe het gesteld is met de verwachte

inkomsten. Op basis hiervan kunt u eventueel besluiten uw eigen bijdrage bij te stellen.

We hebben er voor gekozen hieronder alleen de hoofdlijnen te laten zien. Wie de cijfers van de kerk in detail wil bekijken kan terecht bij Alko Smith (penningmeester).



Het verwachte tekort is dit jaar fors hoger dan vorig jaar. Dit komt voornamelijk doordat verwachte VVB o.b.v. de huidige toezeggingen aanzienlijk is gedaald van € 120.000 naar € 105.000. Zonder wijziging in het geefgedrag is dit gelet op de ontvangen VVB over 2021 een realistisch uitgangspunt. Verder is er t.a.v. de huurinkomsten nog enige onzekerheid a.g.v. Corona, hier is in de begroting nog geen rekening mee gehouden.

Uw eigen financiële bijdrage

Om als kerk een gezond financieel beleid te kunnen voeren hebben wij naast de collecte en de mogelijkheid van incidentele giften het systeem van de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB). Dat houdt in dat alle belijdende leden en doopleden met een inkomen, per jaar aangeven welk bedrag zij (bij voorkeur in maandelijkse termijnen) aan de kerk zullen geven. Ook nieuw binnengekomen leden wordt gevraagd om aan te geven wat zij willen gaan geven.

Daarnaast is de start van het nieuwe jaar voor iedereen een mooi moment om (weer) eens na te denken over uw eigen geefgedrag. We vragen u dat te doen en geven u hierbij het volgende mee:

- In het Oude Testament was het gebruikelijk 10% te geven voor de eredienst. Sommige kerken vragen dat ook vandaag nog van hun leden. Wij doen dat niet. Geven in het Nieuwe Testament is vrijwillig. Bovendien zijn er meer doelen in Gods Koninkrijk dan de plaatselijke gemeente. Dat neemt niet weg dat die 10% een aardige richtlijn kan zijn voor je totale persoonlijk geefgedrag.

- In 2021 is ca. € 114.000 VVB ontvangen (los van de eindejaarsgift). Dat is per gevend adres gemiddeld € 1.253 (ruim € 100 per maand).

- De verwachte VVB voor 2022 moet met 43% stijgen om

het verwachte tekort weg te werken, het bedrag dat gemiddeld per maand wordt gegeven zou dan moeten stijgen naar ca. € 140.

- Bedenk dat er leden zijn die niet kunnen of willen geven (31% van de leden draagt financieel niet bij). We verwachten dat er gegeven wordt naar draagkracht. Die draagkracht heeft twee componenten: het inkomen en de mate van toewijding en bekering.

- Meer dan de helft van de gevende adressen heeft sinds 2017 de jaarlijkse bijdrage niet verhoogd.

- Bedenk dat giften aan de kerk meestal aftrekbaar zijn van de belasting. Via uw aangifte kunt u tussen de 19,17% en 49,50% van het bedrag terug vragen.

- Het is goed biddend na te denken over je giftenpatroon.

En nu?

In deze brief heeft u kunnen lezen over geven aan de kerk, welke principes daarvoor gelden en ook heel praktisch hoe je daar mee om kunt gaan. Daarnaast is aangegeven dat we als kerk voor 2022 een groot tekort verwachten. We kennen niet ieders persoonlijke financiële situatie. Misschien heeft u het ruim en kunt u meer geven, misschien is het precies andersom. Hoe het ook is, geven aan de kerk is een mogelijkheid om bij te dragen aan het Koninkrijk van God. Maak daar dankbaar gebruik van!

Als u iets wil wijzigen in de toezegging van uw (maandelijkse) VVB, dan kunt u dit doorgeven aan de administrateur via e-mail (admin@ichthuskerkdenhaag.nl).

Met vriendelijke groet,

Jasper Klapwijk
Namens de Kerkenraad