

# een radicale weg

Prekenserie over de Bergrede



Preek 3

Radicaal met geld en goed

Matteüs 6: 21-23



## Korte samenvatting van de preek

Bij het uitdelen van de geefbrief een preek over geven. Teksten over geven (Mt 6:19-21; Lk 12:33-34; Lk 18:22-23, enz) roepen zomaar tegenwerpingen op. Dat komt omdat we ze als wet lezen en niet als evangelie.

### Radicaal met geld en goed

1) dat kan alleen als Jezus je schat is

Jezus gaf alles, werd arm, koos voor het lijden om ons rijk te maken (2 Kor.8:9; Hebr 2:2). Als je dat gelooft bepaalt dat je status (kind van God), zekerheid (God zorgt), toekomst (eeuwige vreugde) en de zin van je leven (Koninkrijk van God). Dat krijg je cadeau (vgl Lk 12,32). Waarom zou je dan nog moeten geven? Om je te focussen op je schat: Jezus en zijn Koninkrijk

2) Als Jezus jouw schat niet is.. > dan verzamel je schatten op aarde (vrs 19)

Jezus heeft het allereerst over vergaarde rijkdom (toen: tapijten en munten), maar je kunt 'schatten op aarde' ook overdrachtelijk zien voor alles wat voor jou ultieme waarde heeft los van God. Je zoekt je status, zekerheid en toekomst bijvoorbeeld in rijkdom en bezit.

Maar er zijn twee problemen met 'aardse schatten':

a. ze geven geen zekerheid: risico verlies; geld maakt niet gelukkig; vervullen diepste verlangens niet

b. je bent blind voor je hebzucht (Mt.5:22-23; Lk 12,15); rijken zijn altijd anderen, en je voelt je niet schuldig voor de gevolgen van je hebzucht.

3) als Jezus wel jou schat is..> dan verzamel je een schat in de hemel (vrs20)

De hemel is Gods wereld, het Koninkrijk van de hemel, dat Jezus komt brengen (Mt 4:17). Zoek eerst dan Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Wie zijn leven en bezit daarvoor inzet, vergaart schatten in de hemel. Drie kernwoorden daarbij:

a. bevrijdend

Mammon is een slavendrijver (vrs 24) en de heidenen moeten voor zichzelf zorgen (vrs 25ev), maar wie zich richt op het koninkrijk is daarvan bevrijd

b. genieten

Als je schat in de hemel is, leef je voor het Koninkrijk en kom je dicht bij Jezus. Dat is pas genieten.

c. geven/offeren

Je verzamelt je een schat in de hemel door te geven (o.a. Lk 12,33). Hoeveel? Meer dan de Farizeeën (Mt 5:20) - en die gaven de tienden- en tot het pijn doet, want we volgen een Heer die werkelijk offerde, en door te geven komen we dicht bij Hem.

# Preekbespreking

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 9 februari 2025)  
<https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRjQ>



## 1) reactie's op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

## 2) bespreking van de geefbrief

Zowel in de Ichtuskerk als in de Pax Christikerk is rond zondag 9 februari de geefbrief uitgedeeld. De brief is bedoeld om (gast)leden te helpen de hoogte van hun financiële bijdrage (Vaste Vrijwillige Bijdrage) vast te stellen.

Bespreek samen wat je van de brief vindt. Helpt dit je om te bepalen wat je zult geven?

## 3) Geefgedrag bespreken

Peil eerst of iedereen er comfortabel mee is om het eigen geefgedrag in de groep te bespreken. Het kan gevoelig liggen. Hou rekening met elkaar.

Bespreek vervolgens:

- wat typeert jouw geefgedrag? Incidenteel of planmatig? Veel of weinig? Moeilijk of makkelijk?
- ervaar je dat geven gelukkiger maakt? (Hnd 20: 35)
- ben je extra betrokken op de doelen waar je voor geeft?

## 4) Bijbelstudie

Verdeel de volgende drie groepjes teksten over de deelnemers

- Lucas 18: 18-25 en Matteüs 6: 19-21
- Lucas 12: 16-21 en 1 Timoteüs 6: 6-10
- Lukas 6: 36 en 38 ; Lukas 21: 1-4 en 2 Korintiërs 9: 6-7

Lees samen de gedeelten die jullie gekregen hebben en bepaal wat volgens die gedeelten de belangrijkste les over omgaan met geld en bezit. Stel je voor dat je over deze teksten een preek zou moeten houden. Formuleer samen in één korte zin het thema, de boodschap van die preek.

Bespreek tenslotte het resultaat in de voltallige groep.

## 5) Besprekingsvragen:

- Kun je het als christen maken om minder dan tien procent weg te geven?
- Liever iemand die 2% geeft uit liefde, dan iemand die 10% geeft uit plichtsgevoel. Wat vind je van die stelling?
- Wat vind je van deze stelling: Reclame probeert onze hebzucht op te wekken. Hebzucht is afgoderij (Kol.3:5). Daarom is reclame vaak het werk van de duivel.
- C.S. Lewis zei: Kunnen we het geld voor goede doelen zonder een centje pijn missen, dan geven we, zou ik zeggen, te weinig. Wat vind je van die uitspraak.
- Is je geld je hoop en je houvast of een teken van je hoop en je houvast
- Vind je het makkelijk of juist lastig dat God niet precies voorgeschreven heeft hoeveel procent wij moeten geven? En wat zegt dat?