

een radicale weg

Prekenserie over de Bergrede



Preek 1

Radicale invloed

Matteüs 5: 13-16



Korte samenvatting van de preek

Zout/ Licht voor de wereld spreek van radicale invloed. Hebben we die?

Radicale invloed

1) Dat is Gods missie

Je moet de tekst lezen tegen de achtergrond van het grote verhaal: God schiep een wereld van licht, maar de zonde bracht duisternis en bederf. Toch is Gods missie: een wereld van licht waaruit alle bederf verdwenen is. De eerste stap: God koos een volk, sloot een verbond (teken van verbond: zout, Lev.2,13), gaf zijn wet (Thora) zodat het volk een licht (or) voor de volken zou kunnen zijn. Maar dat liep dood in de ballingschap. Maar juist in de ballingschap spreekt Jesaja van de dienaar van de HEER, die een nieuw verbond brengt en tot licht van de volken zal zijn (Jes 42,6 en 49,6), en die het nieuwe Jeruzalem zal brengen (Jes 60). Jezus zegt: ik ben die dienaar, ik breng het nieuwe verbond en ben het licht voor de wereld, en dat geldt ook voor mijn volgelingen.

Conclusie: we zijn er als kerk niet voor onszelf, maar voor de wereld. Wees daarom wat je in Christus al bent: zout en licht.

2) Hoe ziet dat eruit?

Licht zijn = goede daden doen (vrs 18). Goede daden is leven naar de Thora. Die wordt door Jezus niet afgeschafte, maar vervuld: Jezus laat zien wat de diepste betekenis is (zie de rest van hfst 5). Zelf is Jezus het duidelijkste voorbeeld: Hij zag af van macht, sprak de waarheid, had lief en diende zijn vijanden, en zo had Hij een radicale invloed.

Het begint dus bij hoe je leeft. Dat zien de mensen. Daarbij moeten we bederf tegengaan in relaties, werk en samenleving, en wat goed en mooi is bevorderen. En daarbij hebben we elkaar nodig (jullie zijn ...). Het begint bij gedrag, maar daarbij moeten onze woorden een toelichting zijn (vgl 1 Petr 3,15).

3) Hoe kun je dat?

Dat kun je alleen als je de bergrede leest als evangelie (Huis op rots), en niet als religie (Huis op zand):

Religie doet het goede om geaccepteerd te worden, veroordeeld zondaren en roept daarom weerstand op; zo komt het licht onder de korenmaat. Evangelie doet het goede omdat we in Christus geaccepteerd zijn, heeft hart voor zondaars, en roept daarom nieuwsgierigheid op; zo komt het licht op de standaard.

Radicale invloed? Niet als het van ons afhangt, wel als we wandelen in zijn licht en ons aansluiten bij zijn missie.

Preekbespreking

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 12 januari 2025)
<https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRjQ>



1) reactie's op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2) Jij en Gods missie

We zijn tot zout en licht benoemd omdat we deel hebben aan Gods missie met deze wereld. Dat geldt ook voor ons persoonlijk.

Lees en bespreek samen het volgende citaat:

We vragen 'hoe en waar past God in het plaatje van mijn leven?', terwijl de echte vraag is: 'Hoe en waar past mijn leventje in dit grote verhaal van Gods missie?'

Total Church (Tim Chester en Steven Timmis)

3) Weerstand tegen evangelisatie

Bekende reacties van mensen op evangelisatie zijn:

- je denkt zeker dat je beter bent
- ik vind het heel opdringerig
- je moet jouw waarheid niet aan mij willen opdringen

Bespreek deze bezwaren één voor één. Herken je ze? Gelden ze ook voor de manier waarop Jezus optrad? Hoe reageer jij?

4) de zaligsprekingen

Lees samen Matteüs 5: 3-12. Neem een paar minuten de tijd om ieder in stilte over deze woorden te laten mediteren. Bespreek vervolgens:

- wat kwam er tijdens de meditatie bij jou boven
- Herken je je in het profiel van degenen die gelukkig verklaard worden? Wat betekent dat?
- Iemand zei: "Als we voldoen aan het profiel van de zaligsprekingen dan zijn we zout en licht". Ben je het daarmee eens?

4) Besprekingsvragen:

- Kunnen de mensen met wie jij geregeld contact hebt zien en horen dat jij christen bent?
- Zouden de mensen onze gemeente missen als iedereen ineens geëmigreerd zou zijn? Wat zegt dat?
- Hoe kun jij deze week 'zout' zijn in de kringen (werk, school, gezin, sport, etc) waarin jij je bevindt?
- Welke manieren kunnen wij als gemeente bedenken om ons licht te laten schijnen voor de mensen om ons heen?
- Kunnen andere religies ook licht voor de wereld zijn?
- Corrie ten Boom zei: "Maak je er niet druk over of je invloed hebt en verschil maakt. Wees gewoon zout en licht, en laat het verder aan God over." Wat vind je van deze uitspraak?