



## Korte samenvatting van de preek

Na de donkere periode van de Rechters, en de mislukking van Saul begint in Betlehem de verandering. Thema: In Bethlehem begint de verandering

### 1) daar leer je anders kijken

In dit gedeelte staan twee manieren van kijken tegenover elkaar (vers 7)

a. de menselijke, die vooral kijkt naar uiterlijk, en capaciteiten (lengte was een pre voor een koning).

Maar bij Saul was nu juist gebleken dat dat niet werkte

b. Gods manier van kijken: naar het hart. David was nederig (vgl Assepoester) ook al had ook hij veel gaven en had het hart van een herder.

Wij leven in een buitenkant-samenleving (aangejaagd door de media, en gebrek aan gedeelde waarden), en daardoor hebben we net als toen de neiging de foute leiders te kiezen; bij partnerkeuze vooral op het uiterlijk te letten, en mensen te beoordelen op hun uiterlijk. We investeren meer in capaciteiten dan in karakter.

### 2) God kiest een ongedachte koning

God kiest de jongste ipv de oudste, en dat is een trend. Waarom? Omdat Hij de God is van mensen die zichzelf niet redden. Het onderstreept de genade.

God kiest de achtste: de koning die God geeft komt van buiten. Wij redden de wereld niet.

Zo verwijst David naar Jezus: van buiten onze wereld; niet herkend en gewaardeerd; een herderstype, die ging voor liefde en dienen ipv macht. Hij werd door zijn Vader verlaten.

Maar alleen als we het zoeken bij deze Koning is er hoop

### 3) en dat brengt verandering

David werd een geschikte koning doordat de Geest hem vulde (vrs 13), en doordat hij een weg van strijd, lijden en beproeving moest gaan. Ook hierin verwijst hij naar Jezus: gezalfd door de Geest, ging Hij de weg van het lijden, en kwam zo tot de troon.

Geloof je in Hem, dan ontvang je zijn Geest, die je bevrijdt van buitenkant-kijken, je leert om nederig te zijn en te dienen, en te leven met hoop.

# Preekbespreking

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 8 december 2024)  
<https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRjQ>



## 1) reactie's op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

## 2) de ideale Koning

Brainstorm samen over de eigenschappen en daden van de ideale koning, de koning naar Gods hart. Schrijf het resultaat in steekwoorden op een groot vel papier.

Besprek nu: in hoeverre ben jijzelf zo? En wat laten we als gemeente zien van het Koninkrijk? Hoe zouden we daar verder in kunnen groeien?

## 3) Bijbelstudie 1 Samuël 16: 1-13

Print 1 Samuël 16: 1-13 op A4-tjes met een ruime marge wit.

Iedereen krijgt 10 minuten om het gedeelte te lezen, en van aantekeningen te voorzien. Zet in de marge de volgende symbolen:

- ! > dit heeft me geraakt, en vind ik belangrijk
- ? > hier zit voor mij een vraag, dit begrijp ik niet of roept weerstand op
- > hier zit voor mij een leerpunt, dit moet ik in de praktijk brengen

Maak daarna een paar keer een rondje: waar zitten de uitroeptekens? ; waar de vraagtekens? ; waar de pijltjes?

## 4) Besprekingsvragen:

- Samuël blijft hangen in zijn verdriet over Saul. Wat vind je van Gods reactie? Kun je je situaties voorstellen waarin je zelf zo'n reactie nodig hebt?
- Onze samenleving let sterk op de buitenkant (prestaties, uiterlijk, capaciteiten). Geef eens wat voorbeelden? Wat zijn de gevolgen? Hoe onttrek je je daaraan.
- David moet eerst door de woestijn voordat hij koning wordt. Hoe is dat in ons leven? Geef eens voorbeelden hoe jouw christelijk karakter door het lijden gevormd is.
- Herken je de neiging om mensen op hun uiterlijk te beoordelen? Hoe ga je daarmee om?
- Van David worden meer zonden beschreven dan van Saul. Toch was David de man naar Gods hart. Hoe kan dat?

## 5) gebed

- Vorm tweetallen. Vertel elkaar eerst op welke punten je innerlijk wil groeien. Bid vervolgens voor elkaar