

# Prekenserie **Mozes de verlosser**



Preek 5

Tekst

Exodus 19: 1-6 en 20: 1-17

## De wet, wow!!

## Korte samenvatting van de preek

Mozes is de man met de 10 geboden. Maar wet, gehoorzaamheid, geboden zijn vandaag geen populaire begrippen. Toch kiezen we als thema:

### **De wet, wow!**

#### 1) genade

Gods liefde voor- en zijn bevrijding van zijn volk gaan aan de wet vooraf (19: 4 Op adelaarsvleugels gedragen; vgl 20: 1: de God die jullie bevrijd heeft). Zijn liefde is onvoorwaardelijk.

Dat staat haaks op hoe wij denken en op wat alle religies leren: Voor wat hoort wat, niks voor niks, Gods gunst moet je verdienen. Maar waarom zou je dan nog de geboden houden? >

#### 2) intimiteit

Door je te houden aan de geboden verdiept de band met God. Zo wordt je zijn schat/zijn kostbaars bezit (vers 5). Dat is ook wat Jezus leert (Joh.14,21). Wil je in een relatie de liefde beleven, dan moet je doen wat die ander wil, je geluk vinden in het geluk van die ander. Wil je God je wederliefde tonen? Houdt je aan zijn geboden

#### 3) vrijheid

De moderne mens heeft een hekel aan de wet omdat vrijheid zijn hoogste ideaal is: los van beperkingen, doen wat jij wilt. Dat lijkt haaks te staan op het bijbelse kernwoord: heiligheid (19:5; Lev.19). Maar heiligheid is leven zoals je bedoeld bent, naar Gods beeld. En dat maakt vrij. Alleen gaat het niet om los van beperkingen, maar om de juiste beperkingen (vis in water), en is het niet individualistisch, maar vormen we een gemeenschap >>

#### 4) gemeenschap

Wij denken individualistisch, Exodus denkt collectief: een heilig volk (zie pnt3), een koninkrijk (God regeert) van priesters. Als volk moeten ze Gods vertegenwoordiger zijn in deze wereld, een voorbeeld gemeenschap tot zegen van de volken (Gen 12:3). Denk b.v. aan de unieke wetten m.b.t. de sabbat en het omgaan met vreemdelingen. Die opdracht geldt nog steeds (1 Petr 2:9)

#### 5) motivatie

De wetten zijn mooi (19:8), maar ook onhoudbaar (20:19). We beseffen dat het zo moet, maar ook dat we het niet kunnen. Die spanning voel je in het hele OT, en wordt pas opgelost in dé priester-koning Jezus Christus. Hij liet zien hoe het leven bedoeld is, nam aan het kruis ons falen voor zijn rekening, en schrijft door de Geest de wet in ons hart.

# Preekbespreking



Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 6 oktober 2024)  
[https://www.youtube.com/results?search\\_query=pax+christi+den+haag](https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag)  
of <https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/>

## 1) reactie's op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

## 2) eerst gered, dan de wet

a. Eerst gered, dan de wet

- Lees het volgende rijtje voor:

- Als je de wedstrijd wint..... krijg je een medaille
- Als je je werk hebt gedaan..... wordt je uitbetaald
- Als je je goede cijfers haalt ... vinden ze dat je het goed doet
- Als je het goed doet ..... zijn ze blij met je

Bespreek nu samen hoe je de volgende zin af zou maken:

- Als je je aan Gods wet houdt..... dan.....

In hoeverre past deze zin in dit rijtje?

- Er zijn in grote lijnen twee manieren om je aan de geboden te houden
  - a. je houdt je aan de geboden om geaccepteerd/gered te worden.
  - b. je houdt je aan de geboden omdat je geaccepteerd/gered bent.

Werk samen beide manieren wat verder uit en geef voorbeelden. Welke manier is de jouwe? Wat zegt de inleiding van de tien geboden hierover (Exodus 20:1-2)?

## 3) de wet van de vrijheid

Nadat Jakobus in zijn brief een aantal van de 10 geboden genoemd heeft, zegt hij dit: "Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen doorstaan van de wet die vrijheid brengt" (Jakobus 2:12). Bespreek nu voor (een aantal van) de geboden, hoe het naleven van die geboden leidt tot grotere vrijheid. (verdeel evt. de geboden over tweetallen, die dit eerst samen voor hun gebod voorbespreken)

## 4) Besprekingsvragen

- Vertel een ervaring waarbij je gemerkt hebt dat het goed voor je was om je aan een concreet gebod van God te houden.
- Heb je recent nog iets anders gedaan dan je normaal zou doen omdat je je liet corrigeren door Gods wet? Zo ja, wat?
- Jezus stierf aan het kruis. Wat betekent dit voor jouw houding ten opzichte van Gods wet?
- Op Pinksteren is de Geest uitgestort. Wat betekent dit voor met jouw houding ten opzichte van Gods wet?
- Het evangelie van 'Eerst gered, dan de wet!' heeft op sommige mensen deze uitwerking: 'Gehoorzaamheid is niet zo belangrijk, want we zijn toch al gered'. Hoe reageer jij daarop?
- Merk jij dat de Heilige Geest je helpt en motiveert om God te gehoorzamen? Kun je voorbeelden noemen?
- Wat maakt de 10 geboden zo bijzonder ten opzichte van de rest van Gods Woord? (Zie onder andere: Exodus 31:18)
- Is het zinvol de tekst van de 10 geboden geregeld in de kerkdienst voor te lezen? Waarom wel of niet?