

# Prekenserie **Mozes de verlosser**



Preek 4

Tekst Numeri 11: 4-30

**Mozes' gebed om  
meer van de Geest**

## **Korte samenvatting van de preek**

In dit hoofdstuk twee verhaallijnen: de roep om vlees, de kwestie van het leiderschap (Geest)

Thema: Mozes' gebed om inzet van allen

1) vlees voor iedereen

VLEES

"Wij willen vlees" (vrs 4b-5)

- het draait om ons en onze wensen
- we willen bevrediging nu!
- Voorspoed is vanzelfsprekend  
tegenspoed > klagen

GEEST

"Geef ons uw Geest (vrs 29b)

- het draait om God
- we hebben beloften (belofde land)
- voorspoed > dankbaarheid  
tegenspoed > vertrouwen/hoop

Er gaat zuigkracht uit van 'de begeerte van het vlees' (Gal. 5:17), maar als God de wensen van het vlees vervult, komt het straks onze neus uit en wordt het onze ondergang.

In de gemeente moeten we samen leren leven door Gods Geest en niet voor het vlees.

2) gedeeld leiderschap

Mozes trekt het niet meer, en beklagt zich bij God (vrs 11-15). God geeft daarop gedeeld geestelijk leiderschap: een deel van Mozes' geest komt op 70 oudsten, die vervolgens uitbarsten in profeteren. Hieruit blijkt dat de kern van geestelijk leiderschap bestaat uit profeteren (NB Mozes de grootste profeet van het OT genoemd): Gods woorden spreken, Hem in het middelpunt zetten, zijn grote daden verkondigen <> jezelf centraal zetten, klagen over omstandigheden.

Gedeeld leiderschap is in het NT de regel.

3) de Geest voor iedereen

Eldad en Medad zijn niet bij de groep oudsten bij de ontmoetingstent, hoewel ze wel uitgenodigd zijn. Toch ontvangen zijn ook de Geest en breken zij ook uit in profeteren. Jozua ziet dat als aantasting van Mozes' positie.

Mozes echter spreekt het verlangen uit dat iedereen mag delen in de Geest en de profetie. Dat iedereen God zal dienen belangrijker dan zijn eigen positie. Tegelijk is dit een profetie van Pinksteren (vgl Hand.2: 14-18). Omdat Jezus de last van zijn volk droeg tot in de dood, kon Hij zijn Geest geven aan allen.

Daarom: a. laat je vullen met Zijn Geest (en laat je niet inpakken door het vlees)

b. wordt een leider. In het NT is ieder profeet/priester/koning. Zoek waar God jou wil gebruiken in zijn koninkrijk.

# Preekbespreking



Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 22 september 2024) [https://www.youtube.com/results?search\\_query=pax+christi+den+haag](https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag) of <https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/>

## 1) reactie's op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

## 2) vlees of Geest

In de preek wordt tegenover elkaar gezet: of je wilt het vlees of je wilt meer van de Geest. Bespreek de volgende vragen:

- hoe zie je deze twee lijnen in Numeri 11?
- lees nu Galaten 5: 16-23. Wat hoort volgens dit gedeelte bij het vlees (in deze vertaling: eigen begeerte/eigen wil) en wat bij de Geest?
- Pas dit nu eens toe op ons gemeenteleven: wat zie je van 'het verlangen van het vlees' en wat van de werking van de Geest?
- Pas dit nu eens toe op je eigen leven: ieder noemt één ding, waaraan hij of zij de zuigkracht van 'het vlees' merkt, en één ding waarin de werking van de Geest blijkt.

## 3) leiderschap en profetie

De oudsten hadden al een taak in bestuur en rechtspraak, maar nu gingen ze delen in Mozes' taak: geestelijk leiding geven aan het volk.

- Hoe zie je geestelijk leiderschap vandaag vorm krijgen in onze gemeente?
- Als bewijs van hun toerusting tot leiderschap gaan de 70 oudsten profeteren. In de Bijbel is profeteren een breed begrip met als kern: de juiste woorden van God spreken op het juiste moment. Waarom juist dit als bewijs van hun leiderschap?
- In hoeverre is profetie de kern van het geestelijk leiderschap in de gemeente?

## 4) iedereen de Geest

Mozes spreekt het verlangen uit dat het hele volk de Geest ontvangt en profeteert, dat het heel het volk mag delen in het leiderschap. Dat verlangen/die profetie is dankzij Jezus vervuld met Pinksteren.

- Als de kern van een geest vervuld leven is dat je profeteert (Num 11,29; Joel 3: 1; Hnd 2: 14ev), wat betekent dat dan voor ons vandaag?
- Zie je in je eigen leven ook geestelijk leiderschap? Voor wie ben jij een voorbeeld?
- De Heidelbergse Catechismus zegt dat dankzij de zalving met de Geest iedere gelovige profheet, priester en koning (m/v) is (zondag 12). Begrijp je wat dat betekent? Wat zie je daarvan bij jezelf?

## 5) Besprekingsvragen

- Mozes zegt dat zijn last te zwaar is (Num 11:14). Hoe moet je dat inschatten? (vgl 1 Kor.10:13; 2 Kor.1: 8)
- Hoe lees je de tweede helft van vers 25? Daarna profeteerden ze niet meer, of daarna profeteerden ze niet meer op die manier? Is er een parallel met Handelingen 2:11?
- Het volk herinnert zich wel het vlees en de groenten, die ze in Egypte aten, maar lijkt te vergeten dat ze er tot slaaf gemaakt zijn. Hoe kan dat? Hoe kunnen wij in dezelfde fout vervallen?
- Wat betekent het voor het werk van de Geest dat Elda en Medad ook de Geest ontvingen?