

# Prekenserie **Mozes de verlosser**



Preek 1

Tekst Exodus 1: 1 – 2:10

## Het begon in slavernij

### Korte samenvatting van de preek

De geschiedenis van de Exodus is onze geschiedenis (1 Kor.10: 1ev) en Mozes is voorloper van Jezus.  
Thema: God verlost uit slavernij

1) uit de dienst van Farao

De lijn van het boek Exodus is: a. dienen (van Farao) in slavernij >> b. verlossing >> c. dienen van God (zijn geboden) en leven in zijn nabijheid (de tabernakel)

Dat is de lijn van de hele Bijbel, en als je gelooft is dat de lijn van je leven.

Op je nu gelooft of niet: je dient altijd iemand: of Farao/ de afgoden (je wordt opgejaagd, moet het zelf maken, wordt geleefd) of God (je krijgt rust, leeft van zijn genade, bent geliefd)

2) God verlost door lijden heen

De situatie in Exodus 1 wordt steeds erger. Israël voelt als grote minderheid met een andere religie als een bedreiging voor Egypte. Dat lijdt tot dwang en slavernij en zelfs tot poging tot genocide.

En het lijkt of God er niets aan doet (zijn naam ook bijna niet genoemd), terwijl Hij zelf het volk in Egypte bracht en beloofde hun God te zijn. Waarom?!! Twee opmerkingen

a. Gods weg gaat door het lijden (vgl Gen 15:13v; Hnd.14:22); aan de verlossing gaat lijden vooraf

b. God is bezig voor ons heil (Ex.1:7.12; Hij zorgt voor de verlosser; vgl Rom 8,28) ; en als je eraan twijfelt denk terug aan wat God deed voor onze verlossing

3) God verlost op een ongedachte manier

Tegen de supermacht van Farao zet God zijn mensen in, en het zijn allemaal vrouwen:

a. de twee vroedvrouwen die kozen voor burgerlijke ongehoorzaamheid (in die wereld ongekend)

b. Jochabed en Mirjam; dapper en slim (het plan lijkt precies te gaan zoals ze wilden)

c. de dochter van de Farao: die anders dan haar vader en haar volk de menselijke ontferming de doorslag liet geven.

God kiest altijd tegen de draad in: jongste zonen, onvruchtbare vrouwen, nederigen ipv trotsen, hoeren en tollenaars, want Hij is de God van het kruis (vgl 1 Kor 1: 22-24).

Pas jij in dat patroon? (nederig en weten dat je het zelf niet kunt)

En wil jij er net als Hij juist zijn voor mensen die niet meetellen, en die door anderen veracht en/of verdrukt worden?

# Preekbespreking



Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 18 augustus 2024) [https://www.youtube.com/results?search\\_query=pax+christi+den+haag](https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag) of <https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/>

## 1) reactie's op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

## 2) je dient altijd iemand

In de preek werd uitgewerkt dat de lijn van het boek Exodus is:

ze dienden de Farao van Egypte >> verlossing >> ze dienden de HEER en Hij kwam bij hen wonen  
Bespreek nu samen hoe je deze lijn op ons leven kunt toepassen:

- van welke slavernij zijn wij bevrijd? Hoe uit die slavernij zich? Merk je nog steeds dat de slavernij ruimte krijgt waar God naar de achtergrond verdwijnt?

- Wat is het effect van God dienen in jouw leven? Is het bevrijdend, zo ja hoe dan? Wat betekent het voor jou dat God in je hart en in de gemeente woont?

## 3) het lijden hoort erbij

In Genesis 15 kondigde God al aan dat zijn volk door het lijden heen zou gaan, en in Handelingen 14: 22 en 2 Tim.3: 12 staat dat lijden en vervolging er bij hoort voor een christen.

Bespreek de volgende vragen:

- Wat ervaar jij van lijden en vervolging in je leven?

- Is er iets mis als je als christen geen lijden en vervolging meemaakt?

- Heb je periodes van uitzichtloosheid gekend of ken je die? Wat deed/doet dat met je geloof?

- Dit hoofdstuk gaat over een periode van uitzichtloos lijden voor Gods volk. Kun je troost putten uit dit verhaal? Zo ja welke?

## 4) God als God voor de mensen in de marge

Inventariseer samen zoveel mogelijk voorbeelden uit de Bijbel waaruit blijkt dat God vaak juist kiest voor wie onaanzienlijk is en weinig voorstelt in de ogen van de wereld.

Bespreek vervolgens:

- wat is de reden voor deze keus?

- is God dan niet de God van rijken, machtigen en invloedrijke mensen?

- Hoe zie je hetzelfde patroon bij Jezus? Volg je Jezus daarin? En stempelt dat ook hoe wij als gemeente zijn?

## 4) Besprekingsvragen

Lees eerst even deze besprekingspunten en bepaal samen de volgorde van bespreking.

- Wat Mozes is geworden is grotendeels bepaald door het geloof van zijn ouders (Hebr.11:23). Hoe groot is de kans dat kinderen in het spoor van hun ouders gaan en waar hangt dat vanaf?
- Hoe pas jij de verhalen uit het Oude Testament toe op jouw leven? Op welke manier betekenen die verhalen iets voor ons vandaag in een totaal andere situatie?
- Noem eens een personage in het behandelde schriftgedeelte die je als voorbeeld ziet en waarom.
- Is het verhaal wat de vroedvrouwen Farao vertellen een leugen? Waarom wel/niet?