



Serie: vrouwen in het Johannes-evangelie



MARIA

Johannes 2: 1-11

thema:
hoop

Korte samenvatting van de preek

We volgen in deze preek het vreemde gesprekje tussen Maria en Jezus (vrs 3b-5):

1) Ze hebben geen wijn meer

De wijn als symbool van de feestvreugde; een bruiloft als sociaal gebeuren bij uitstek > geen wijn meer is een ramp.

Waarom is dit wonder zo tekenend:

- de relatie tussen God en zijn volk lijkt op een stukgelopen huwelijk
- in onze wereld is het feest vaak ver te zoeken
- ons geloof is zomaar plichtmatig in plaats van vreugdevol
- maar Jezus komt het feest terugbrengen waar wij voor geschapen zijn

2) vrouw, wat wilt U van me?

Jezus reageert afstandelijk. Hij laat voelen dat Hij zijn werk helemaal alleen doet. Zie ook Johannes 19: 26-27, waar Hij afscheid neemt van Maria als moeder.

Ook voor ons geldt: we kunnen niets bijdragen aan zijn eigenlijke werk (vgl Ef 2: 8-9); zijn redding is pure genade; we kunnen ons daarom nergens op voor laten staan.

3) Mijn tijd is nog niet gekomen

Mijn tijd (mijn ure) staat in dit evangelie altijd voor Jezus' verhoging aan het kruis. Dat Jezus daar op een bruiloft aan denkt is niet vreemd, want:

- dan zal Hij het huwelijk van Gods volk redden/ zijn bruid verwerven
- dan zal hij de moorzaak van alle vreugdeloosheid en schande wegnemen
- daar zal Hij zijn grootheid /glorie tonen (hfst 17: 1 b.v.)

Als je op dat moment het oog houdt kun je vol hoop de toekomst in.

4) Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is

Afgewezen als deelneemster aan zijn werk (medemiddelares) blijft Maria wel een gelovig voorbeeld. Als zal ze weinig van Jezus antwoord begrepen hebben, ze blijft haar hoop op Hem vestigen, en stimuleert anderen daarin.

Wij weten veel meer dan Maria. Volg haar in haar verwachting; vestig je hoop op Jezus en weet dat de beste wijn voor het laatst bewaard is.

Preekbespreking

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 1 januari 2023)

<https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJO>



1) reactie's op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2) Geen wijn meer en dan een teken

Bespreek samen de volgende vragen:

- In hoeverre kun je je eigen leven typeren als een leven waarin er geen wijn meer is? Zijn er momenten dat je dat extra sterk zo gevoeld hebt? Hoe ging je daar mee om?
- En als je het breder trekt voor deze wereld: waar zie je in deze wereld dat de wijn op is (de vreugde er uit is; het feest doodloopt; het leven niet tot zijn bestemming komt)? Maak er een gebedspuntenlijstje van, en bidt daar dan samen voor.
- Heb je in je leven momenten gehad dat het feest weer op gang kwam vanwege 'nieuwe wijn'? Dus momenten dat er iets gebeurde dat je als een teken van God ervaarde?
- Als die tekenen er niet zijn: hoe hou je het leven vol, als de wijn op is?

2) Reinigingsvaten of topwijn

De vaten die Jezus gebruikt waren voor de voorgeschreven rituele wassingen, die Gods wet voorschreef. Daar was goed voor gezorgd, maar voor de wijn niet.

Kun je een tegenstelling maken tussen een geloof van plichten (de reinigingsvaten) en een geloof van feest en vreugde (de nieuwe wijn)?

Wat typeert jouw geloofsleven meer: plichtmatigheid of vreugde?

Hoe kunnen we de vreugde aanwakkeren?

3) kleine bijbelstudie

Zoek de volgende teksten op uit het Johannes evangelie (liefst in een wat letterlijke vertaling):

1) 2: 4 ; 2) 7: 30 ; 3) 8:20 ; 4) 12:23 ; 5) 13: 1 ; 6) 17:1

Welke conclusie kun je trekken op basis van deze verzen?

Vanaf hoofdstuk 12 zitten we in de laatste week voor Jezus' sterven. Waaraan zie je dat?

In de preek wordt de conclusie getrokken dat Jezus met 'mijn tijd/ure' ook daar het moment van zijn kruisdood bedoeld en niet 'het moment om in actie te komen'. Overtuigt dat je?

4) Besprekingsvragen:

- Johannes vertelt maar van 7 tekenen (zie bijv 2: 11 en 4:54). Wat zegt het woord 'teken' je? En waarom is het wonder op de bruiloft zo tekenend?
- in het Oude Testament wordt de relatie tussen God en zijn volk al een huwelijk getekend. Wat zegt dit teken tegen die achtergrond?
- Krijgt het in ons geloofsleven voldoende accent dat het uiteindelijk allemaal uitdraait op een groot feest? (zie bijvoorbeeld Jesaja 25: 6-9)