



Korte samenvatting van de preek

Een dictator die een volk wreed onderdrukt. Dat klinkt bekend. Mag je de lijn trekken van Farao naar Putin? En staat God aan de kant van de verdrukten? Daar gaan we over nadenken.

Thema: Echte bevrijding

1) waarvan?

God bevrijdt zijn volk uit de hand van een wrede dictator, die zichzelf als god zag. De HEER bewijst zich daarbij door grote plagen, met als climax de 10e plaag (12:12).

Deze plaag is beeld van Gods defintieve oordeel:

- daarom de eerstgeborenen, want die representeerden het hele volk
- daarom die doodsengel (lett: verderver); dat woord komen we ook tegen bij Gods oordeel in de zondvloed en over Sodom en Gomorra

En nu God zelf verschijnt met zijn oordeel is het niet vanzelfsprekend dat Israël vrijuit gaat. Er is bloed van een lam aan de deurpost nodig, anders vallen ook zij onder het oordeel (12:23)

God is de God die onrecht oordeelt en dictators straft. Maar het is te simpel als wij denken dat we automatisch aan de goede kant staan.

Miroslav Volf geeft het voorbeeld van Kroaten (slachtoffers) die na de bevrijding van de Serviërs, de Serviërs haten en uitsluiten.

Echte bevrijding:

- is erkennen dat het kwaad ook bij jezelf zit en je door God ter verantwoording laten roepen.
- is nederig zijn en eerlijk. Egypte wiste zijn nederlagen uit, Israël moest elk jaar gedenken dat ze ook zelf het oordeel verdiend hadden.

2) Hoe?

De God die oordeelt biedt ook de manier om het oordeel te ontgaan: een lam (12:21). En terwijl men het feest vierde wist men: dat lam stierf in plaats van ons.

Dat is alleen maar te vatten tegen de achtergrond van hét Lam, dat de zonde van de wereld wegnam. Hij gaf ons bij zijn laatste Pesachviering brood en wijn om zijn bevrijding te gedenken, en werd zelf het lam, dat het lijden (de bittere kruiden) en Gods oordeel voor ons onderging.

Echte bevrijding:

- schuilen achter het bloed van het Lam
- geloven: zo groot is zijn liefde voor mij (ook ik oordeel verdiend)
- bevrijdt worden tot een nieuw leven van liefde

Preekbespreking en gebed

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 6 maart)

<https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ>



Bespreking

1) reactie's op de preek en het onderwerp van de serie

- maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2) Stellingen en vragen om te bespreken

- Als God verschijnt ben ik net zo schuldig als Putin
- Mag je bidden om Gods oordeel over dictators en onderdrukkers?
- In de oorlog in de Oekraïne staan wij in Nederland aan de goede kant (die van de slachtoffers). Kun je ook voorbeelden geven dat we aan de foute kant stonden en staan? Is het belangrijk dat onder ogen te zien?
- In iedere generatie moet ieder individu zichzelf beschouwen als zelf uit Egypte te zijn getrokken" (Haggada).
Hoe ziet jouw eigen uittocht eruit?
- Voel jij je echt bevrijd? Waarom wel/niet?
- Hoe beleef jij de viering van ons bevrijdingsfeest, het heilig Avondmaal?
Is het belangrijk voor je? Waarom wel/niet?
Behalve bevrijdingsfeest (5 mei) heeft het avondmaal ook iets van dodenherdenking (4mei).
Hoe ervaar jij dat?

Gebed

a. - In het Avondmaal gaat het om de volgende dingen:

- gedenken wat Jezus deed
- gemeenschap met God en met elkaar vieren
- je richten op de glorie die komt

De gebedsleider noemt tijdens het gebed deze drie elementen, waarna ieder gelegenheid krijgt daar bidden op aan te sluiten. Sluit samen af met het bidden van het 'Onze Vader'.

b. Maak samen een lijst van situaties van oorlog, geweld en onderdrukking.

Bidt voor de slachtoffers, om ontferming en bevrijding, om Gods oordeel over het kwaad